



2010 in stijl beginnen

Wij hebben het jaar op 3 januari in stijl ingezet. Ditmaal lekker in de sneeuw, gewoon in Nederland. We zijn heerlijk met de crew gaan varen. Om 12:00 uur verdwenen de grijze sneeuwbuien en kwam de zon voor de dag. Na snel een rondje bellen hadden we een deel van onze crew in een mum van tijd op de been om lekker mee te gaan varen. Ik maakte twee tussenlandingen zodat we allemaal konden genieten van de sneeuw op ons Brabantse landschap. De sneeuwschuivers waren volop in actie zoals je ziet. Ondanks dat het min vijf graden was zorgde de zon voor aangename omstandigheden.

En natuurlijk zijn we uiteindelijk gewoon geland in het dal van 150km bij 300km, daar kunnen die Oostenrijkers een puntje aan zuigen !

Henri van Bommel

